

ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM

Läroverksgatan 1
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

1998-08-12

Sven Sjölund
Vikingagatan 20
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

TACK !

Olle Bylund lämnade in till museet två st svart/vita foton föreställande "Arbetsstugan" i Örnsköldsvik, där ena bilden visar pojkar i skomakeriet, den andra flickor med handarbete i sysalen. Fotografierna tagna av fotograf Verner Wängström omkr. 1910.

Enl Olle Bylund var du villig att skänka fotografierna till museet om du kunde i gengäld få två kopior, vilket vi naturligtvis ordnar.

Olles skrivning och forskning kring den sk. "Arbetsstugan" är ju oerhört intressant inte minst för museet vad gäller kunskap om Örnsköldsvik och dess historia. Vilket värde dessa bilder då har i detta sammanhang.

Tack ännu en gång för fotografierna, så ordnar vi så museets fotograf skickar kopiorna när han tagit fram dem.

Med vänlig hälsning


Arne Söderström
Intendent
0660/88 602

Bilaga 97.

Många minns Vita Bandets arbetsstuga Viktig social insats i Örnsköldsvik 1908-1941

1908 tog Örnsköldsviks Vita Bandetsförening ett berömvärt initiativ som utvecklade sig till en mångårig social insats i staden.

Den kvinnliga nykterhetsföreningen, som fortfarande existerar och arbetar här, bildades 1904 och blev redan från starten mycket aktiv inom olika områden.

Ett första och mycket uppmärksammat mål att sträva mot var att förhindra kvinnors stuveriarbete vid lastageplatserna, vilket var en vanlig syn på den tiden. Föreningen lyckades i sina ansträngningar och flickorna försvann från sågverkens trälastade skutor.

Eftersom det nu är 90 år sedan Örnsköldsviks Vita Band tog nästa stora steg i sitt samhällsengagemang, finns det anledning att erinra O.A:s läsare om vad 1908 års brev kom att betyda.

Den 10 april det året under tecknade föreningens ordförande Marie-Louise Akerblom en skrivelse till stadsfullmäktige och värdade om ett anslag på 500 kronor "att utgå under minst tre års tid". Hon hänvisade till att sedan 1906 diskuterat möjligheten att i Örnsköldsvik starta en arbetsstuga med samma sociala inriktning som i andra städer.

Staden sade ja

Skrivelsen påpekade att föreningen redan hade löfte om 1 000 kronor, ett bidrag från professorerna Herta-Rezius



Undervisning i systöjd. Tack vare att Sven Sjölund på Villagatan hittade ett par unika Wängström-bilder kan vi visa hur det såg ut i lokalen på Nytorpgatan under de första åren. Bilden här visar flickor som undervisas i systöjd under övervakning av särskilt anställda lärarinnor. Belysning från fotogenlampor.

bitfall, varpå arbetsstugan kunde öppnas den 16 oktober. Marie-Louise Akerblom beskrev så här svifet med arbets-

nala anslag, enskildas donationer och bidrag samt sist men inte minst frivilligt arbete av Vita Bandets medlemmar. Barnens

han om Vita Bandets motto "För Gud hem och fosterland" och lade de unga på hjärtat att arbetsstugans syftemål var att av ele-

från elever har framgått att lärarinnor och manliga lärare under de första åren var mycket stränga.

Bilaga 97
ÖM 6686:1-2

